

Zaterdag 16 september 2023: 11-15 uur Filosofiegroep Rotterdam

Filosofie van de tijd

docent: dr. Joop Berding, opvoedingsfilosoof en auteur (www.joopberding.com)



Tijd: een ongrijpbaar fenomeen? De oude Grieken en Romeinen schreven er al over. Kerkvader Augustinus uit de vierde eeuw stelt de indringende vraag: ‘Wat is de tijd? Kan iemand dat even kort uitleggen?’ Veel filosofen, wiskundigen, dichters en andere kunstenaars houden zich met diezelfde vragen bezig. In onze tijd lijkt het alsof tijd steeds meer onder ‘druk druk druk’ staat. Tijd wordt verspild en vermorst en zijn we voortdurend ‘kwijt’. De tijdsopvattingen van onder andere Henri Bergson, Joke J. Hermsen,

Otto F. Bollnow en Hartmut Rosa worden besproken. We lezen en bespreken enkele gedichten en verhalen over tijd; ook muziek komt aan de orde. Wat betekent tijd in het leven van de deelnemers? Een dag om de tijd te nemen voor tijd.

Aanbevolen literatuur

Hermsen, J. (2015). *Kairos. Een nieuwe bevlogenheid*. Amsterdam: Arbeiderspers.

Rosa, H. (2016). *Leven in tijden van versnelling*. Amsterdam: Boom.

Aanmelden

Filosofiegroep Rotterdam p/a Statenweg 96a, 3039 JJ Rotterdam, 0615279031, Jan.deBas1964@gmail.com. Deelnamekosten, incl. veg. lunch: € 28,50. Betaling voor aanvang activiteit op IBAN-nummer NL56INGB0000060413 t.a.v. Jan de Bas o.v.v. Filosofie van de tijd.